

Bilgin Adalı  
**YAVRU ASLAN**  
RENKLERİN KARDEŞLİĞİ

1



Resimleyen: Mustafa Delioğlu

3. basım



Bu tanıtım  
kopyası  
Can Çocuk  
okurları için  
özel olarak  
hazırlanmıştır.



Bilgin Adalı  
YAVRU ASLAN  
RENKLERİN KARDEŐLİĐİ



Resimleyen: Mustafa Deliođlu

Yayın Koordinatörü: İpek Şoran  
Son Okuma: Egem Atik  
Kapak ve İç Tasarım: Gözde Bitir  
Tasarım Uygulama: Güldal Yurtoğlu



1. Basım: 2014

3. Basım: 1000 adet, Kasım 2017

ISBN 978-975-07-1973-8

© Can Sanat Yayınları A.Ş., 2014

Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak  
kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni  
olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.

Yayıncı Sertifika No: 31730

Hayriye Caddesi No. 2, 34430 Galatasaray, İstanbul

Telefon: (0212) 252 56 75 - 252 59 89 Faks: 252 72 33

cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com

Kapak Baskı: Azra Matbaası; Sertifika No: 27857

Adres: Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi D Blok Kat: 3

No: 3/2 Topkapı, Zeytinburnu, İstanbul

İç Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaacılık Rekl. San.

ve Tic. Ltd. Şti.; Sertifika No: 12584; Adres: Maltepe Mah.

Gümüşsuyu Cad. No:16 Topkapı, İstanbul

**CAN**  
ÇOCUK

Bu kitabın sahibi:





## Bilgin Adalı (1944-2012)

### **Yazarın yayınevimizden çıkan diğer kitapları:**

- ATLANTİS'İN ÇOCUKLARI 1  
ATLANTİS'İN ÇOCUKLARI 2  
ALEV KIZ ANINNA  
(Aninna'nın Serüvenleri 1)  
BÜYÜK GÖÇ  
(Aninna'nın Serüvenleri 2)  
DÜNYAMIZIN İLK ŞAFAĞI  
(Çatalhöyük Öyküleri 1)  
ATEŞİN ÇOCUKLARI  
(Çatalhöyük Öyküleri 2)  
BOLLUK VE SAVAŞ  
(Çatalhöyük Öyküleri 3)  
ZAMAN BİSİKLETİ  
(Zaman Bisikleti 1)  
GEÇMİŞTEN GELEN KONUKLAR  
(Zaman Bisikleti 2)  
ZAMANDA KAZA  
(Zaman Bisikleti 3)  
BİZİM SOKAKTA ŞENLİK VAR  
GENLERİN ŞİFRESİ  
GEZGİN  
HAYVANLARIN ABC'Sİ  
KARİYE HAZİNESİ  
KRALIN ADALETİ  
MEZAR SOYGUNCULARI  
SÜMBÜLLÜ KÖŞK  
UZAYLILAR GELİYOR  
ZAMANA AÇILAN KAPI

İlk büyük yolculuğumu Ay'a yaptım. Jules Verne'in "Ay'a Yolculuk" kitabıyla. "İki Çocuğun Devriâlemi" kitabını okuyarak tüm dünyayı dolaşip serüvenden serüvene koştuğumda, beşinci sınıftaydım. Kitapların evreninde unutulmaz geziler yaparken bir de baktım büyümüşüm. Bu kez gerçek yolculuklara çıktım. Yurdumuzun hemen her yanını, dünyamızın da yarısını dolaştım. Bir gün canım sıkıldı hep günümüzde yaşamaktan. "Zaman Bisikleti" ile zaman içinde yolculuğa çıktım. Sonra da gördüklerimi oturup yazdım. Bir sürü kitabım oldu.

# YAVRU ASLAN

## RENKLERİN KARDEŐLİĐİ

1

### İçindekiler

Yavru Aslan, 7

Büyük Maç, 15

İyi ve Kötü, 25

Sarı-Kırmızı Bayrak, 31

Baykuş'un Dersi, 39

Sarı Kanarya'dan Haber Var, 49







# Yavru Aslan

Kocaman bir ormanın eteklerindeki bir mağaradaydı yuvaları... Yöredeki aslanların başkanı, ormanın da kralı olan Aslan Baba, ormanı çevreleyen engin ovada, yavrusuna koşmayı öğretiyordu.

“İyice açmalısın bacaklarını,” diyordu Yavru Aslan’a. “Sıçrayıp ileriye doğru atılmalısın. Gücünü bastığın yerden almalısın. Hızlı dönüşler yaparken dengeni kuyruğunla sağlamalısın. Biraz çalışırsan uçar gibi koşabilirsin. Ormandaki hiçbir hayvan geçemez o zaman seni. Rüzgârla bile yarışabilirsin.”

Bacaklarını olabildiğince açtı Yavru Aslan. Heyecanla, ileriye doğru atıldı. Kayalıkların üstünde usulca eserek gezinen Rüzgâr, onları görünce keyifle gülümsedi.

“Benimle yarışacak bir aslan daha yetişiyor,” dedi, “hadi şuna yardım edeyim biraz.”

Rüzgâr yönünü değiştirip hızını artırdı, Yavru Aslan'ın tam arkasına geçip hızla ona doğru esti.

Sırtından vuran Rüzgâr, uçar gibi hızlandırmıştı Yavru Aslan'ı.

“Atıl ileri! Daha ileriye doğru atıl! Bütün gücünü kullanmalısın!” diye bağırdı babası.

“Hadi küçük dostum, gayret et biraz!” diye bağırdı ardından hızla esen Rüzgâr.

Heyecanla atıldı ileriye doğru Yavru Aslan. Ovayı dolanıp babasının yanına gitti. Soluk soluğa kalmıştı.

“Senden daha hızlı koşacak oğlun,” dedi Rüzgâr Aslan Baba'ya.

“Nereden biliyorsun?”

“Pençelerinin yerde bıraktığı izlerden. Senden daha sağlam basıyor yere.”

“Eh, çocuklar babalarını geçmeli, değil mi?”

O sırada bir tavşan belirdi çalılıkların altında. Bir anda atıldı ona doğru Yavru Aslan. Koşmasını tavşanın sert dönüşlerine uydurdu kuyruğuyla vücudunu dengeleyerek. Göz açıp kapayana kadar yetişti ona. Bir pençe darbesiyle avını yere devirdi.

İlk avıydı bu Yavru Aslan'ın. Keyifle, gururla kükredi Aslan Baba. Doğanın yasaları böyleydi; hızlı ve güçlü olan zayıf olanı yenerdi.

Rüzgâr hafif bir esintiyle okşayıp iki aslanı, ormanın başka yerlerini görmek için yavaşça uzaklaştı oradan.

Yavru Aslan kendi kadar küçük avıyla karnını doyurduktan sonra yuvaları olan mağaranın tepesine çıkıp uzanarak güneşlenmeye başladı.

Ormanın türlü canlısı geziniyordu aşağıdaki geniş ovada. Ortalık bin bir renkli çiçekle, yemyeşil bitkilerle süslüdü.

Az sonra, büyükçe bir avla annesi gelmişti yuvalarına ama Yavru Aslan'ın hiç de ilgisini çekmedi bu. O karnını doyurmuştu. Büyük bir gündü bugün. Yetişkin ve güçlü bir aslan olma yolunda ilk adımlarını atmıştı. Kısık gözlerle ovayı incelemeyi sürdürdü. Babasına sorular sorarak orman hakkında bilmediği şeyleri öğrenmeye, tanımadıklarını tanımaya çalıştı. Bir süre sonra bu ormanın kralı o olacaktı. Rüzgârla yarışarak koşmasını, ilk avını yakalamasını heyecanla anlattı annesine.

“Daha öğreneceğin çok şey var,” dedi annesi ona. “Böyle ufacak şeylerle fazla böbürlenme bakalım.”

Ne vardı ki daha öğreneceği? Ovada gezinen hayvanların hepsini tanıyordu. Hangisinin dost, hangisinin düşman olduğunu biliyordu. Tehlikeli durumlarda kaçıp saklanabileceği yerleri de göstermişti babası ona. Başka öğrenilecek ne vardı ki?

Oysa Yavru Aslan yanılıyordu. Öğreneceği pek çok şey vardı daha. Örneğin insanlar vardı, kentler vardı, Cimbom vardı ve Yavru Aslan bunların adını bile duymamıştı daha.

Babası bir sabah erkenden uyandırdı Yavru Aslan'ı.

“Bugün kente gideceğiz, seni insan dostlarımızla tanıştıracam,” dedi.

“İnsan mı? Nedir o?”

“Onlar da birer canlı. Ama bizden daha akıllı. Şimdi anlatması uzun sürer. Görünce anlarsın,” dedi babası.

Kahvaltıdan sonra hemen yola çıktılar. Epeyce uzun yollar aştılar. Sonunda, ormandaki büyük kayalar gibi, küçük tepeler gibi yükselen ama onlara hiç benzemeyen tuhaf şeyler çıktı karşlarına.

“Bunlar da ne?” diye sordu Yavru Aslan.

“Bunlar ev,” dedi Baba Aslan, “insanların yuvaları bunlar işte.”

“Ne kadar büyükler!” diye bağırdı Yavru Aslan.

Ne çok ev vardı öyle. Aralarında, ormandaki partikalara benzemeyen yollar vardı. Yollarda gürültüler çıkaran canavarlar gidip geliyordu.

“Bunlar insanların taşıtları,” dedi babası.

Sokaklardaki insanları, gelip giden taşıtları merakla inceledi Yavru Aslan. Buralarda dilediği gibi koşturmak olanaksızdı. Her an hızla gelip giden taşıtlara dikkat etmek gerekiyordu. Yavru Aslan, babasının “kent” dediği gürültülü ve kalabalık yeri pek sevmemişti. Orman gibi özgür değildi burası.

Az sonra, yüksek duvarları olan bir yere gel-

mişlerdi. Kapıdan girdiklerinde, yemyeşil çimenlerle kaplı geniş bir alan gördüler. Burası kentten daha iyiydi. Çimenlerin üstünde bir sürü insan koşturuyor, tavşana benzeyen bir şeyi kovalıyorlardı.

Onların geldiğini görür görmez koşuşturmalar durdu. İnsanlar onlara doğru ilerleyerek, "Aslan Cim-bom, Aslan Gassaray!" diye bağırmağa başladılar.

"Seni tanıyorlar mı?" diye sordu Yavru Aslan korkuyla. İnsanların bağırışları ürkütmüştü onu bir parça.

"Tanıyorlar elbette. Bu bir spor takımı, Galatasaray. Ben de onların simgesiyim."

Az sonra herkes çevrelerine toplanmıştı. Bazıları Baba Aslan'la şakalaşmaya başlamıştı. İçlerinden birisi, güreşme önerisinde bile bulundu.

"Oğlumu sizlerle tanıştırmaya geldim," dedi onlara Aslan Baba. "Bu benim oğlum Yavru Aslan."

"Merhaba Yavru Aslan!" diye bağırды çevrelerini saran insanlar.

Kendine gösterilen bu ilgiden şaşkına dönmüştü Yavru Aslan, bir an babasının arkasına saklanmak istedi ama yanına sokulan küçük bir çocuğun gülümseyen yüzünü görünce cesaretlendi. Demek insanların da yavruları vardı.

"Merhaba," dedi o da onlara. Az sonra alanın kenarında insan yavrularından biriyle top oynamaya başlamışlardı. Onun tavşan sandığı şeye "top"



# Bilgin Adalı

## YAVRU ASLAN

### RENKLERİN KARDEŞLİĞİ

1



#### Sarı ile Kırmızı

Galatasaray'ın sembolü Baba Aslan, çocuğu Yavru Aslan'ı maça götürür. Futbol ile ilk kez tanışan Yavru Aslan görüp izlediklerinden çok etkilenir. Sportmence mücadele için işe koyulur.