

Zeyyat Selimoğlu UYUMSUZ NURİ



Resimleyen: Kutlay Sındırgı

4. basım



Zeyyat Selimođlu

UYUMSUZ NURİ

Resimleyen: Kutlay Sındırgı



Yayın Koordinatörü: İpek Şoran
Editör: Ebru Akkaş Kuseyri
İç ve Kapak Tasarım: Gözde Bitir
Tasarım Uygulama: Yasemin Çatal

1. Basım: 2011

4. Basım: 1000 adet, Mart 2017

ISBN 978-975-07-1328-6

© Can Sanat Yayınları A.Ş., 2011

Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak
kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni
olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.



Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.
Yayıncı Sertifika No: 31730
Hayriye Caddesi No. 2, 34430 Galatasaray, İstanbul
Telefon: (0212) 252 56 75 - 252 59 89 Faks: 252 72 33
cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com

Kapak Baskı: Azra Matbaası; Sertifika No: 27857
Adres: Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi D Blok Kat: 3
No: 3/2 Topkapı, Zeytinburnu, İstanbul
İç Baskı ve Cilt: Anı Matbaası; Sertifika No: 26699
Adres: Davutpaşa Cad. Emintaş Kazım Dinçol San. Sitesi
No: 81/39 Topkapı, İstanbul

CAN
ÇOCUK

Bu kitabın sahibi:





**Yazarın yayınevimizden çıkan
diđer kitapları:**
MARTILAR ADASI
YAVRU KAYIK

Zeyyat Selimođlu

1922 İstanbul doğumlu. Alman Lisesi'ni, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakóltesi'ni bitirdi. Hikâyeleri, Almanca'dan çevirileri ve radyo oyunları ile tanındı. *Koca Denizde İki Nokta* adlı oyununa 1970 TRT Sanat Ödülleri Yarışması'nda Başarı Ödülü verildi. Yapıtlarının konuları, genellikle denizcilerin hareketli ve renkli hayatlarıdır. Zeyyat Selimođlu 2000 yılında İstanbul'da öldü.

UYUMSUZ NURİ

İçindekiler

- Şampiyon Çekirge, 7
Uyumsuz Nuri'nin İlk Dersi, 15
Yolcu Yolunda Gerek, 34
Şu Bizim Kirpi Kardeş, 40



Şampiyon Çekirge

Tek bacaklı çekirgeyi bir sabah bizim balkonun kenarında görüverdim. Çok düşünceliydi. Suratından düşen birkaç bin parça olabilirdi. Çekirge denince aklımıza sıçramak, zıplamak gelmez mi? Hayvanlar arası dünya olimpiyatlarının bu yüksek atlama şampiyonu, tek bacakla ne yapacaktı şimdi? Yaşamasının ne anlamı kalmıştı? Bir çekirge ki sıçramaktan, zıp-





lamaktan yoksun kalmış. Bundan daha kötü duruma düşmüş bir başka canlı daha düşünülebilir mi? Usulcacık yanına yaklaştım. Korkmayın diye de fazla hareketli olmamaya çalıştım. Hoş, hareketli de olsam, tek bacaklı çekirgenin yerinden kıpırdayacağı yoktu ya! Asık suratı belki bir gülümsemeye biraz olsun aydınlanır diye düşünerek iyice yanına yaklaştım. “Günaydın çekirge kardeş,” dedim.

Şöyle başını kaldırıp asık suratında hiçbir değişiklik belirmeksizin konuştu:

“Günaydın mı? Şu halime baksana, benim günüm aydın olabilir mi artık?”

Anlamazdan gelmeye çalıştım:

“Nen var canım, halinde ne var ki?”

“Siz insanlarda hiđ dikkat yok,” dedi.

“Hâlâ görmedin mi?”

Ben yine anlamazdan geldim. Ne yapayım, bana kırılınsın istemiyordum.

“Neyi mi?”

“Neyi olacak, tek bacaklı olduđumu.”

“Özür dilerim çekirge kardeř,” dedim, “birden görmemiřtim. Geđmiř olsun.”

“Geđmiř olsun demek kolay; ama geđmiř olsun demekle bizim bacak geri gelmez ki!”

“Çok üzöldüm,” dedim, “nasıl oldu bu iř?”

“Dedim ya, siz insanlarda hiđ dikkat yok. Senin-kilerden biri arabasıyla üzerimden geđti. Canımı zor kurtardım. Ama bacađımdan biri sokađın ortasında yattı kaldı. Bereket kanatlarım yerinde. Bir de onlar-dan olsaydım halim dumandı. Araba sürüyorsunuz ama trafikten anladıđınız falan yok, dikkatiniz yok, kurallara uymak yok! Kısacası, canlılara saygınız, sevginiz yok. Size nasıl ehliyet veriyorlar bilmem. Kuzum siz araba ehliyetini bakkaldan mı alırsınız?”

Ne diyeyim, ne karřılık vereceđimi řařırdım, sus-tum. Çekirge konuşmayı sürdürdü:

“Bizleri hayvandır deyip hor görürsünüz, pek he-saba katmazsınız; ama bir çekirge olarak řunu söyle-yeyim ki biz uçarken de sıçrarken de birbirimize zarar vermemek için dikkat kesiliriz. Sizler öyle mi ya? Tanrının her günü karayollarınızda birbiriyle çarpı-



şan çarpışana, birbirini ezen ezene, birbirini öldüren öldürene... Hem yalnız trafik konusunda mı? Bütün alanlarda bizden gerisiniz. Örneğin yiyecek sıkıntısı çekildiğinde... Bu konularda bir darlık baş gösterdi mi, bizler ortaklaşa katlanırsız sıkıntıya, bunu görev biliriz. Ama sizde öyle mi? Geçenlerde bir ekmek sıkıntınız oldu hani, doğrusunu istersen, siz insanlar adına biz yerin dibine geçtik. Neydi o fırınların önü? İtiş kakış öyle bir açgözlüler kuyruğu ki parmağımız ağzımızda kaldı. Gereksindiğinizden üç kat, dört kat fazla ekmek almak için neredeyse kanlı bıçaklı olacaksınız. Nedir bu görgüsüzlük?

Bacağımın koptuğu gün bizim başdanışmanımıza

başvurmuştum. Kendisi saygıdeğer, yaşlı başlı, ak-sakallı bir çekirgedir. Bir sorunumuz oldu mu, gider ondan öğüt alırız. Eh, ne de olsa görmüş geçirmiş, bilge bir çekirgedir, bizi aydınlatmanın bir yolunu bulur. Karşısına geçip selam verdikten sonra, “Çok Sayın Kirçege,” dedim, “şu halime bakın, bir insan arabası beni bu hale soktu. Böyle tek bacakla yüksek atlama şampiyonasına katılma olanağım kalmadı. Şimdi bu zararı kime ödettireceğim? Bir çare bulabilir misiniz?”

Yaşını başını almış bilge Kirçege, düşündü taşındı, başını salladı:

“Yavrum,” dedi, “seni ezen arabanın plaka numarasını aldın mı?”

“Yoo,” dedim, “o keşmekeş içinde aklıma bile gelmedi.”

“İşte bu kötü,” dedi bilge Kirçege, “bir araç suç işledi mi hemen numarasını almalı, yoksa yapılacak hiçbir şey kalmaz.”

“Demek bizim bacak gitti gider,” dedim.

“Ne yazık ki öyle.”

“Peki ben böyle tek bacakla ne yaparım Sayın Kirçege?”

“Umutsuzluğa kapılmak biz çekirgelere yakışmaz,” dedi bilge çekirge Kirçege. “Bak kanatların yerli yerinde, belki istediğin kadar sıçrayamazsın ama uçmak hâlâ elinde. Uçmanı geliştirir, yeryüzünün en



Bu tanıtım
kopyası
Can Çocuk
okurları için
özel olarak
hazırlanmıştır.

 **CAN**
ÇOCUK

Zeyyat Selimođlu

UYUMSUZ NURİ



Büyük usta Zeyyat Selimođlu'ndan
çocuklara öyküler...

Bu kitapta sizleri, tek bacaklı şampiyon çekirge, Uyumsuz Nuri, Ali ile Yıldız adlı buzađısı ve Boz Dikenli Yürüyen Kara Yumak ya da başka bir deyişle Kirpi Kardeş ile tanıştıracamız. Şampiyon çekirgeden umutsuzluđa kapılmamanın önemine dair güzel bir ders alacađız. Uyumsuz Nuri'nin okuldaki ilk gününde yaşadıklarına tanık olacađız. Ali ile Yıldız'ın dostluk öyküsünü okuyacak, Kirpi Kardeş'in bahçeden kayboluşunda bizim Afacan Nuri'nin bir parmađının olup olmadığını öğreneceđiz.