

Süleyman Bulut
BÜYÜK ATATÜRK'TEN
KÜÇÜK ÖYKÜLER

1



62. basım



Süleyman Bulut
BÜYÜK ATATÜRK'TEN
KÜÇÜK ÖYKÜLER

1

Gözden geçirilmiş,
genişletilmiş baskı.

Yayın Koordinatörü: İpek Şoran
Düzeltili: Mehmet Erkurt, Ceylin Aksel
Kapak Tasarım: GÖzde Bitir Tufan
Tasarım Uygulama: Güldal Yurtođlu



1. Basım: 2009

62. Basım: 25.000 adet, Ekim 2023

ISBN 978-975-07-1062-9

© Can Sanat Yayınları A.Ş., 2009

Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak
kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni
olmaksızın hiçbir yolla çođaltılamaz.

Can Sanat Yayınları Yapım ve Dađıtım Tic. ve San. A.Ş.

Yayıncı Sertifika No: 43514

Maslak Mh. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza No: 9/25 Sarıyer, İstanbul

Telefon: (0212) 252 56 75 - 252 59 89 Faks: 252 72 33

cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com

Baskı ve Cilt: Pasifik Ofset; Sertifika No: 44451

Adres: Cihangir Mah. Güvercin Cad. Baha İş Merkezi

A Blok No: 3/1 Z. Kat Avcılar, İstanbul



Bu kitabın sahibi:





Süleyman Bulut

1954 yılında, Beyşehir Gölü kıyısında (Konya), Tolca Köyü'nde doğdum. Ben küçükken büyükler hep aynı soruyu sorardı: 'Büyüyünce ne olmak istiyorsun?' İlkokulda, 'Öğretmen olmak istiyorum,' derdim... Ortaokuldayken, pilot! Lisede, tiyatro oyuncusu! İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde okurken anladım ki ben aslında harfleri seviyorum, başka şeyi değil! İstanbul Radyosu'na, özellikle çocuk programlarına radyo oyunları yazmaya başladım. İlk kitabım *Kar Tanesi*'ni de o yıllarda yazdım. Heyecan içinde Arkadaş Kitaplar'ı yöneten Erdal Öz'e gittim. Kendimi tanıtip dosyayı uzattım. Erdal Abi, 'On beş gün sonra gel,' dedi. Benim için on beş yıl kadar uzun süren on beş günün sonunda Erdal Abi'ye gittiğimde, 'Resimlemeye bile verdim,' demesin mi? Uçarak döndüm eve, yeni kitaplarımı yazmaya başladım...

Yazarın yayınevimizden çıkan diğer kitapları:

101 ATASÖZÜ 101 ÖYKÜ
101 DEYİM 101 ÖYKÜ
101 KISA HALK HİKÂYESİ
101 NİNNİ
101 TEKERLEME
101 YANILTMACA
ARKADAŞIM NASREDDİN HOCA
ASLAN KRAL KORK
ATATÜRK HANGİ TAKIMI TUTUYORDU?
BİL BENİ BİLEYİM SENİ
BİLENLER BİLMEYENLERE ANLATSIN
BİNBİR GECE MASALLARI /
GEMİCİ SİNBAD
BÜYÜK ATATÜRK'TEN
KÜÇÜK ÖYKÜLER 2
BÜYÜK ATATÜRK'TEN
KÜÇÜK ÖYKÜLER 3
KAR TANESİ
KARDEŞLİK ÇEMBERİ
ÇOCUKLARIN HAKLARI VAR 1
ANNE BEN YAPABİLİRİM
ÇOCUKLARIN HAKLARI VAR 2
SİHİRLİ ÇAYDANLIK
ÇOCUKLARIN HAKLARI VAR 3
HEY KÜÇÜK!
ÇOCUKLARIN HAKLARI VAR 4
İNSAN OKUR
ÇOCUKLARIN HAKLARI VAR 5
KIZ İŞİ OĞLAN İŞİ
KOCAMAN KÜÇÜK DENİZ
MAVİŞ
MOR BENEKLİ
OKLU KİRPİ İLE
KONAKLI KAPLUMBAĞA
ORMANDAKİ DEV
PALAVRACILAR KRALI
PENCEREDEKİ KUŞ
PULLARLA ATATÜRK: HAYATI VE
MÜCADELESİ (1881-1948)
SARITAY
SU KARDEŞLER
ŞİPŞAK BİLMECELER 1
ŞİPŞAK BİLMECELER 2
ŞİPŞAK BİLMECELER 3
TOPARLACIK NOKTA VE
ARKADAŞLARI
UÇANKUŞ'TAN AL HABERİ
YEŞİL YÜREK
YILDIZLI ALFABA

BÜYÜK ATATÜRK'TEN KÜÇÜK ÖYKÜLER



İçindekiler

Bizden Biri, 8

“Resim”, *Behçet Necatigil*, 10

Dağ Başını Duman Almış!, 13

19 Mayıs, Nasıl Bayram Oldu?, 17

23 Nisan, Nasıl Çocuk Bayramı Oldu?, 21

Atatürk, Bizden Biridir!, 26

Mustafa, Nasıl Mustafa Kemal Oldu?, 27

Mustafa Kemal, Nasıl Atatürk Oldu?, 29

Çocuk Haklarını İmzalayan Atatürk, 36

Bir Çocuktan Mektup Var!, 40

Türkiye'nin Arması Ne Olmalı?, 43

En Hakiki Mürşit..., 44

Okuyan Atatürk, 47

Sığırtmaç Mustafa'nın Öyküsü, 50

Aslanlık Edelim Derken, 58

Pışşkk!, 60

Onlar Misafir!, 63

Geldikleri Gibi Giderler, 65

16 Mayıs 1919, 66

Yapılır, Bulunur, Yenilir!, 71

Zübeyde Hanım'ın Öptüğü El, 73

Lokantada Bir Kadın Avukat,	75
Al Karanfili Severim!,	80
Ankara Toprağı,	81
Bir Sinemada, Kadın-Erkek İzlenen İlk Film,	85
Burada Bir İğde Ağacı Vardı,	90
Sevdiği Atıyla Vedalaşırken,	92
Nasıl Kesersin?,	95
Ne Güzel... Ama, Ne Yazık!,	96
Bıldırcın,	97
Atatürk ve Köpeği Foks,	99
Sakarya'nın Resmi,	102
Kapatın ve Kaldırın!,	104
Memleketin Hayatı Söz Konusu,	105
Az Bile Gelir,	110
Bir Saat ki...,	114
Atatürk'ün Anlattığı Çanakkale Fıkrası,	116
Baba Hakkı,	118
Namık Kemal'e Yanıt,	121
Kadın Öğretmenleri Niçin Ayrı Oturttunuz?,	123
Benim Bulunamayacağım Yerde,	126
Din ve Devlet İşleri,	128
Bayrak Çiğnenmez,	130
Bir Gün Yanılmışım,	132
Ölüm Bizim İçin Değil Binbaşı,	138
Piyadeler ile Süvariler,	142
İki Yararı Var,	143
Atatürk'ü Meclis Dışında Bırakmak,	144

İlkokul Öğretmenleri, 146
Yol, Erkân Bilen Vali, 148
Sıfır Neye Denir?, 150
Ekmek Aslanın Ağzındaymış!, 152
Artık Eğri Kalamazsın, 154
Pepe Ali, 157
Kırılan Bardak, 159
Göbezsiz Gelme, 160
Otomobil Ödeneği, 162
Elinizi Kirletmez, 164
Diktatör, 166
Köylü Haklı, 167
Beni Görmek Demek, 169
Tren Sesini İşiteyim!, 171
Atatürk ile Küçük Ülkü Plajda, 174
Bu, Üç Saatlik Sakal Değil, Ülkü, 178
Son Arzu, 180



Bizden Biri

Okul hayatımda en sevdiğim ders, tarihi. Ama kuru tarih değil, yaşanan olaylarla anlatılan tarih.

O yüzden, hep anı ve özgeçmiş kitaplarının, anı yayımlayan dergilerin peşinde oldum. Aradım, buldum, okudum.

Aynı şeyi Atatürk için de yaptım... Yakın arkadaşlarının, dostlarının anı kitaplarını, nerede görsem, aldım. Şaşırarak, büyük bir heyecanla, defalarca okudum. Atatürk'ü, olayların içinde daha yakından tanıdım ve sevdim.

Onu bize çok farklı yönleriyle tanıtan bu olayların, onlarca kitapta, tek tek ya da dağınık şekilde kalmasına gönlüm razı olmadı. Daha çok çocuğun okuyabilmesi için, bir kitapta toplanmalıydı o ilginç olaylar...

Öyleyse, iş başa düşüyor, dedim.

Onu tanıyanların aktardığı bu olayları, büyüklerin

diliyle değil de, siz çocukların diliyle, küçük, yalın öyküler halinde yeniden yazdım. Bunu yaparken, asıl olaya bağlı kalmaya dikkat ettim. İsteyen karşılaştırma yapabilirsin diye, yazdığım her olayın kaynağını özellikle gösterdim.

Hepimizin hayatında önemli bir yeri olan Atatürk'ü gündelik, sıradan olayların içinde görmek, farklı yönleriyle tanımak, benim için heyecan verici bir keşif oldu...

Bu keşfi sizlerle de paylaşmak istedim.

Unutmayalım ki O, "bizden biri!"

Süleyman Bulut



Resim

Her gün
Enginlerden engin
Yücelerden yüce
Bir duygu sarar bizi
Bu sınıfa girince.
(...)

Öğretmenimizin kürsüde
Verdiği dersi
Dinler bizimle birlikte
Atatürk'ün resmi.

Çalışkanız çünkü,
Çalışınca
Bakarız, Atatürk güldü.

Bir yanlışılk yapsak,
Bulutlanır gözleri,
Anlınız, Atatürk üzöldü.

Gelsek kürsünün dibine
Görür bizi
Eğilince.
(...)

Öyle canlı ki, sanırım,
Ben de bir gün okulu bitirince
Uzanan ellerinle
Okşanacak sırtım.
(...)

Yaprak yaprak dökölürken önümde
Her yıl, dört mevsim;
Sınıflar içinde yalnız bu sınıf,
Resimler içinde yalnız bu resim.

**Dağ
Başını
Duman
Almış!**

Yıl 1919... Ülke işgal altındaydı!

19 Mayıs'ta Samsun'a çıkan Mustafa Kemal, İngilizlerin istediği gibi çalışmasına izin vermeyeceklerini gördü... Anadolu içlerine doğru ilerlemeye karar verdi.

İlk durak Havza olacaktı.

Yaverinden, hemen bir otomobil bulunmasını istedi.

Araştırıldı, soruşturuldu... Sonunda, Benz marka, çok eski bir otomobil bulunabildi.

Mustafa Kemal,

"Tamam," dedi.

Arkadaşları,

"Ama çok eski," diyerek kuşkularını belirtti.

Mustafa Kemal,

"Olsun," dedi.

Arkadaşları,

"Her an arıza çıkarıp, bizi yolda bırakabilir!" diye uyarmak istedi.

Bunun üzerine Mustafa Kemal,

"Başka otomobil var mı?" diye sordu.

Arkadaşları,

“Yok,” dedi.

“Öyleyse bununla yola çıkacağız!”

Samsun’dan çıkıp Havza’ya doğru gecenin karanlığında yol almaya başladılar.

Yağmurun bozduğu yollar berbattı. Otomobil haraptı, dökülüyordu. Saatte 14 kilometre yapabilen otomobil ikide bir duruyor, arıza yapıyor; yaşlı şoför saatlerce uğraşmak zorunda kalıyordu.

Otuz sekiz yaşındaki Mustafa Kemal sabırsızlanıyor, öfkeleniyordu. Öyle ki, zaman zaman hemen yanında oturduğu şoföre müdahale ediyor, direksiyona yapışıyordu.

Sonunda otomobil, bir dönemeçte durdu kaldı. Şoför ne kadar uğraştıysa da yeniden çalıştıramadı.

Mustafa Kemal, yanındakilerden Doktor Refik Saydam’a,

“Doktor... Havza’ya kadar yürüyebilir misin?” diye sordu.

Şoför, yarım saatlik yolda bir köy olduğunu, orada, at ya da araba bulunabileceğini söyleyince, köye doğru yürümeye başladılar.

Şafak yeni sökmekte... dağların bu-

lutlara deęen tepeleri yeni yeni pembeleşmekteydi.

Mustafa Kemal, yanındakilere,
“Size yorulmamanız için bir çare söyleyeceğim,” dedikten sonra, “*Dağ Başını Duman Almış* marşını biliyor musunuz?” diye sordu.

Yanındakilerden hiçbiri böyle bir marş duymamışlardı.

Mustafa Kemal, gür bir sesle marş söylemeye başladı...

*Dağ başını duman almış,
Gümüş dere durmaz akar.
Güneş ufuktan şimdi doğar,
Yürüyelim arkadaşlar...*

*Sesimizi yer, gök, su dinlesin,
Sert adımlarla her yer inlesin!*

*Bu gök, deniz nerede var?
Nerede bu dağlar taşlar?
Bu ağaçlar, güzel kuşlar,
Yürüyelim arkadaşlar...*

Not: Dağ Başını Duman Almış gençlik marşının bestesi İsveçli Felix Körling'e aittir. Galatasaray Lisesi beden eğitim öğretmeni Selim

Sırrı Tarcan mzık eęitimi iin gittięi Stockholm'de dinledięi bu Őarkının bestesini ok sevmiŐtir. Yurda dndkten sonra bu beste iin, İstanbul Erkek Öğretmen Okulu Trke öğretneni Ali Ulvi Elve'ye, bugnk szlerini yazdırarak marŐ olarak okumaya ve okutturmaya baŐlar. Kısa zamanda en sevilen marŐlar arasına giren Daę BaŐını Duman AlmıŐ, 20 Haziran 1938'de ıkan bir yasayla milli marŐlar arasına girdi.

İsmail Habib Sevk,
Atatrk İin, İstanbul, 1939, s. 9.

19 Mayıs, Nasıl Bayram Oldu?

Yıl 1932...

Aydın Halkevi, Atatürk'e saygısını göstermek için bir Gazi Günü kutlaması yapmak istiyordu. Ama Gazi Günü, hangi gün olmalıydı? Hangi gün bunun için en uygun gündü?

Uzun tartışmalardan sonra, Atatürk'ün doğduğu günün, Gazi Günü olarak kutlanmasına karar verildi.

İyi ama, Atatürk, hangi gün doğmuştu?

Bunu kimse bilmiyordu.

Kentin ileri gelenlerine soruldu... Bir cevap alınamadı.

Tarih kitapları karıştırıldı... Bir kayıt bulunamadı.

Tam o günlerde, Ankara'da, 1. Türk Tarih Kurultayı toplanacaktı. Bu toplantıya Aydın Ortaokulu Tarih öğretmeni Hulusi Aksudoğan da çağrılmıştı. Hem de Atatürk'ün imzasıyla.

Kurultaya katılan Aksudoğan, Atatürk'ün doğum gününü, orada bulunan tarihçilere sordu. Onlar da bilmiyorlardı.

Atatürk'ün yakın arkadaşlarına sordu. Onlardan da bir cevap alamadı.

Kurultay devam ederken, bir akşamüstü Atatürk'ün katılımcılara bir çay partisi vereceği haberi geldi.

Orman Çiftliği'nde verilen çay partisine koşan Aksudoğan, hemen Atatürk'ün yanına gidip, Aydın Halkevi olarak yapmak istediklerini anlattı ve,

“Sizin doğum gününüzü bilmiyoruz,” dedi.

Bir an gözleri parladı Atatürk'ün... Ama bu canlanma, kısa bir süre sonra, sıkıntılı bakışlara dönüştü. Bir sigara yakan Atatürk, kollarını iki yana açarak,

“Bana bunu sormayınız, doğum günümü bilmiyorum,” dedi.

Bu cevap karşısında ne diyeceğini, ne düşüneceğini bilemeyen Aksudoğan, olduğu yerde kalakaldı. Ne bir şey diyebiliyor ne de Atatürk'ün karşısından çekilebiliyordu.

Onun, karşısında beklemeye devam ettiğini gören Atatürk, Ankara'nın ufku- na bakarak, bir süre düşündükten sonra,

“Samsun'a çıktığım günü kutluyunuz,” dedi. “Samsun'a çıktığım günü... 19 Mayıs'ı benim doğum günüm kabul edebilirsiniz...”



Atatürk, 1. Türk Tarih Kongresi'ne katılanlarla, 9 Temmuz 1932.

Not: 19 Mayıs, önceleri Samsun'da yerel bir şenlik olarak kutlanıyordu. 1928'de, Selim Sırrı Tarcan'ın öncülüğünde İstanbul'da jimnastik şenlikleri olarak kutlanmaya başlandı. 1932'de, Atatürk'ün "Doğum günümü 19 Mayıs kabul edebilirsiniz," demesinden sonra Gazi Günü olarak kutlanmaya başladı. "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak yasağı 20 Haziran 1938'de çıkarılan kutlamalar, yurt çapında bayram olarak ilk kez 1938 Mayıs'ında yapıldı. Bu kutlamaları Atatürk, hasta olmasına rağmen Ankara Stadyumu'nda (19 Mayıs Stadyumu) izledi. İlk ve son kez olarak...

Anlatan: Hulusi Aksudoğan
Ahmed Hidayet Reel (der.),
Atatürk'e Ait Hatıralar,
Cumhuriyet Matbaası,
İstanbul, 1949, s. 106-107.



Süleyman Bulut
BÜYÜK ATATÜRK'TEN
KÜÇÜK ÖYKÜLER

1



Çoğunu ilk kez okuyacağınız,
onlarca Atatürk öyküsü...

Mustafa Kemal'in nasıl Atatürk olduğunu biliyor musunuz?

Ya sevdiği atının öyküsünü okudunuz mu hiç?

Köpeği Foks'un matraklıklarını...

Kesilen iğde ağacını aramaya çıkan Atatürk'ü...

Onun çiftçilik serüvenlerini...

En sevdiği çiçek olan al karanfilin öyküsünü okudunuz mu?

Büyük Atatürk'ten Küçük Öyküler 1, yazarımız

Süleyman Bulut tarafından derlendi ve kaleme alındı.



ISBN 978-975-07-1062-9



9 789750 710629