

ANA MARIA MACHADO

# içimdeki büyük- anne

-2000-  
Andersen  
Ödülü



6.  
baskı

Çeviren:  
Şehsuvar Adil

Resimleyen:  
Mustafa Delioğlu

CAN  
ÇOCUK



Bu tanıtım  
kopyası  
Can Çocuk  
okurları için  
özel olarak  
hazırlanmıştır.

 **CAN**  
ÇOCUK

*Bisa Bia, Bisa Bel*, Ana Maria Machado

© Ana Maria Machado, 1982

© **Can Sanat Yayınları A.Ş.**, 2010

Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

ISBN 978-975-07-1039-1

**1. Basım:** 2010

**6. Basım:** 1000 adet, Aralık 2023

**Çeviren:** Şehsuvar Adil

**Resimleyen:** Mustafa Delioğlu

**Yayın Koordinatörü:** İpek Şoran

**Redaksiyon:** İnci Kut

**Son Okuma:** Seda Ateş

**Kitap Tasarımı:** Lom Creative ([www.lom.com.tr](http://www.lom.com.tr))

**Kapak Tasarım:** Lom Creative ([www.lom.com.tr](http://www.lom.com.tr))

**Tasarım Uygulama:** Yeşim Ercan Aydın

**Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.**

Yayıncı Sertifika No: 43514

Maslak Mh. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza No: 9/25 Sanyer, İstanbul

Telefon: (0212) 252 56 75 - 252 59 89 Faks: 252 72 33

[cancocuk.com](http://cancocuk.com) [cancocuk@cancocuk.com](mailto:cancocuk@cancocuk.com)

**Baskı ve Cilt:** Melisa Matbaacılık Yayıncılık San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Sertifika No: 45099; Adres: Maltepe Mah. Davutpaşa Çiftelhavuzlar Sk.

No:16 Acar San. Sit. Zeytinburnu, İstanbul

# İçimdeki Büyükanne

ANA MARIA MACHADO

Çeviren: Şehsuvar Adil

Resimleyen: Mustafa Delioğlu



## **ANA MARIA MACHADO**

Brezilya'nın en tanınmış çocuk edebiyatı yazarlarından olan Ana Maria Machado, 1941 yılında Rio de Janeiro'da dünyaya geldi. Kendini önce resim yaparak ifade eden yazar, yazmaya 1969 yılında başladı. Çocuk edebiyatının, şiir ile birlikte, özgürlük ve insan haklarına saygı konusundaki fikirlerini ortaya dökebileceği bir alan olduğuna inanan Machado, 2000 yılında çocuk edebiyatının en prestijli ödülllerinden Andersen Ödülü'nü aldı. Kitapları, toplam 17 ülkede okunmakta ve sevilmektedir. *İçimdeki Büyükanne*, bu önemli yazarın Türkçedeki ilk kitabı.

# İçindekiler

Küçücük Bir Kutunun Dibinden .....	9
Tombul Pufböreği.....	17
Saydam Dövme.....	23
Eski Zaman Konuşmaları.....	29
Islık Çalan Kızlar.....	36
Bir Aksırık ve Bir Felaket .....	45
Gizemli Ses Kimindi? .....	52
İnsan Örgüsü .....	62



Biliyor musun, sana bir sır vermek istiyorum. Bundan kimsenin haberi yok. Bia Nine benimle yaşıyor. Ama bunu kimse bilmiyor. Onu kimse göremiyor ama o benimle yaşıyor. Bütün evi altüst etseler bile onu bulamazlar. Çekmecelerin en küçük köşelerine varana kadar arasalar bile bulamazlar. İster halının altına baksınlar, ister kapının arkasına. Hatta isterlerse şöyle dalgın olduğum bir ânı bekleyip odamın anahtar deliğinden içeriye baksınlar, Bia Nine'yi görebileceklerini mi sanıyorsun?

Çok zor...



Neden biliyor musun? Çünkü Bia Nine benimle yaşıyor, ama benim dışımda değil, tamamen benimle birlikte yaşıyor, yani benim içimde yaşıyor. Kısa bir süre öncesine kadar ben bile bilmiyordum. Doğrusunu söylemek gerekirse, ben Bia Nine'nin var olduğunu bile bilmiyordum.



# Küçücük Bir Kutunun Dibinden

Bia Nine ilk kez, annem temizlik yaparken, saklandığı yerden ortaya çıkmıştı.

Benim annem o titiz anneler gibi değildir, hani her dakika temizlik yapılsın, her şey yerli yerinde olsun gibi huyları yoktur, hatta evin dağınık olmasına fazla aldırış ettiği de yok galiba, ancak bir şeyi arayıp da bulamayınca hepimizi deliye çevirir, oraya buraya koşturur durur. Ama arada sırada aklına temizlik yapmayı takar, şöyle “ince” bir temizlik yapmanın zamanı geldi der ve iki-üç gün üst üste evi düzenler, her şeyi atar, artık kullanmadığı eski elbiseleri, eski dergileri ayırır, eski kâğıtları yırtar,

kaybolmuş birçok şeyi bulur, birçok şeyi de elişleri der-  
sinde kullanılsın diye okula yollardı. Her zaman bana da  
bir şeyler çıkardı – hani bir keresinde oynamam için bana  
verdiği rengârenk taşlarla süslü o kolye gibi.

Evet, annem o “ince” temizliklerinden birini yaparken  
tanımıştım ben Bia Nine’yi. Hani biliyor musun, teyze-  
min anlattığı o dev masalı var ya. Denizde bir taş, taşın  
içinde bir yumurta, yumurtanın içinde bir mum varmış  
da, o mumu kim söndürebilirse devi de öldürebilirmiş  
diye başlayan masal. İşte ona benzemişti Bia Nine’yle  
tanışmam. Tabii annemin “oturaklı” temizliğinde dev  
filan yoktu. Yumurta da yoktu. Ama pembe bir mum  
vardı... Annemin hatıra olarak sakladığı ilk doğum günü  
pastamın pembe mumu, eski bir bebek patiğinin içinden  
çıkmişti. Ben birden devin hikâyesini hatırladım, çünkü  
aslında Bia Nine’yle tanışmamı şöyle anlatabilirim: An-  
nemin yatak odasında bir dolap vardı, dolabın içinde bir  
çekmece, çekmecenin içinde bir kutu, kutunun içinde bir  
zarf, zarfın içinde birçok resim ve resimlerden birinde Bia  
Nine vardı.

Ama ilk başta hiçbir şeyden haberim yoktu. Okuldan  
geldiğimde annemin yatak odasının kapısını, dolabı ve  
çekmeceyi açık buldum. Annem saçı başı dağınık, yalına-  
yak, elinde kapalı bir kutu, yerde oturuyordu. Anneme bir  
öpücük verdim ve kutuya baktım. Dünyanın en güzel şe-  
yiydi. Her tarafı tahtadan yapılmış bir kutuydu, ama renk  
renk tahtalardan; bazıları daha açık, bazıları daha koyu  
renkli tahtalar bir manzara oluşturunuyordu. Bir yamaç,

küçük bir ev, bir çam ağacı ve gökte bazı bulutlar. Annem kutuyu açtı, içinden solmuş kahverengi, biraz buruşmuş bir zarf çıkardı.

“Ne var o zarfın içinde, anne?”

“Ben de hatırlamıyorum canım, bakalım ne varmış?”

“İçi dolu olmalı, baksana zarfın karnı nasıl şişmiş.”

Sahiden de öyleydi. İçi eski resim doluydu. Bir tanesi, bir meydanda çekilmiş, ciddi bakışlı insanların bulunduğu bir resimdi. Diğeri çok çocuklu ve köpekli bir ailenin bir heykel önünde çekilmiş resmiydi. Bir resim daha vardı, başında iki fiyongu olan bir kız çocuğu deveye benzer bir çalının önünde ayakta duruyordu. Birden şaşırılmışım:

“Anne nasıl oluyor bu bitki deveye benziyor?”

“O zamanlar moda öyleydi, yeşilliklerin bazılarını yuvarlak, bazılarını koltuk biçiminde, bazılarını da hayvan gibi keserlerdi. Paris Meydanı’ndaydı, ufak bir havuz ve bir fıskiye vardı; geceleri rengârenk yanar, sanki yerden çıkan renkli bir balona benzerdi.”

“Tüm bunları sen nasıl biliyorsun?”

“Hatırlıyorum kızım. Çünkü resimdeki o küçük kız benim.”

“Olamaz. Şaka yapıyorsun...”

Bir yandan anneme, bir yandan o resme bakıyordum, çok hoşuma gitmişti; annem, ufacık bir



çocuk, deveye benzeyen bir ağacın önünde oynayıp geceleri yerden çıkan renkli su balonunu düşünmekteydi. Biraz tuhaftı doğrusu. Orada önümde yere oturmuş kocaman annem bana heyecanla anlatmaya devam ediyordu:

“Tramvayla giderdik, çok neşeli olurdu, üstelik de püf püf, her tarafı açık. Bazen arkasına bir vagon daha takarlardı. Biletin parasını ödeyince kondüktör bir ipi çeker ve bir çana vururdu, her vuruşta yukarıda duran sayaçta tramvayda o gün kaç kişinin yolculuk ettiği yazardı.”

Tramvayın nasıl bir şey olduğunu hayal etmeye çalışıyordum, bir tür kent treni gibi bir şey olduğunu biliyordum; gerçi televizyonda, filmlerde görmüştüm ama daha iyi anlamak istiyordum.

“Peki kondüktör o ipi çektiği zaman direksiyonu bırakması gerekmiyor muydu? Tehlikeli değil miydi?”

Annemin hoşuna gitmişti.

“Yok canım, olur mu? Tramvay dünyanın en tehlikesiz taşıydı. Kondüktörün motorla hiç ilgisi yoktu ki, o yalnızca bilet verip para alıyordu... Tramvayı kullanan vatmandı...”

Bir yandan konuşuyor bir yandan da resimlere bakıyorduk. Birden bir resim ilgimi çekti, hayatımda bu kadar

hoş bir şey görmemiştim. Bir defa ne kareydi

ne dikdörtgen, hani her zaman gördüğümüz

resimlere benzemiyordu. Biraz

yuvarlaktı, ama tam yuvarlak da değildi.

Annem sonra bana açıkladı, oval

deniyordu, yumurtaya benzeyen

bir biçim. Ne renkliydi ne



de siyah-beyaz. Kahverengiyle açık gri arası bir renkti resim. Annem eski resimlerin bu rengine sepya denildiğini söyledi. Hani çekip de basılsın diye dükkâna verdiğimiz, sonradan bir albümün içine konulan o tek tek resimlere benzemiyordu. Bu oval sepya resim kül rengi, çiçek desenleri ve fiyonklarla süslenmiş kalın bir kartonun üstüne yapıştırılmıştı; ama sanki kartonun oraları şişmiş gibi desenler daha yüksekti – parmağımı üstünden geçirmek çok hoş oluyordu. Tüm bu şirinliklerin içinde daha da şirin bir şey yer alıyordu. Çok güzel bir kız çocuğu, saçları lüle lüle, açık renk giysisi kurdele ve dantellerle süslenmiş, bir elinde şapkalı bir bebek, öbüründe bisiklet tekerleğine benzer bir şey, ama bisiklet yok, tekerleğin ortası boş, ne bileyim madenden yapılmış hulahup çemberine benzer bir şey.

“Anneciğim, bu bebeği bana versene...”

“Bebek değil o, kızım. Beatriz Nine’nin bir resmi.”

“Aa nasıl olur, ben bu büyükanneyi tanımıyorum. Ben bir tek Ester Nine’yle Dina Nine’yi biliyorum. Başkaları da mı var?”

“Bir tane daha var, Beatriz Nine. Ama o, benim büyükanmem, senin büyük büyükanmen.”

Resme bakakaldım, o bebeğe benzeyen şirin şeye Nine diyemezdim. Onda hiç büyük büyükanneye benzer bir hal yoktu ki. İçimden onunla oynamak geliyordu.

“Anne, kızın elindeki bebek nerede? O hulahup nerede? Nereye sakladılar?”

“Oo! Bu resim çekileli çok zaman oluyor, kim bilir ne olmuştur? Kaybolup gitmiştir. Üstelik o bir hulahup değil...”

“Bisiklet tekerleđi, biliyorum.”

“Hayır, eski bir oyuncak, yere devirmeden döndürü-  
lürdü. Çember denirdi. Benim zamanımda bile yoktu,  
Beatriz Nine’nin zamanının oyuncađı. Senin büyük bü-  
yükannen.”

Annem uykudaymış gibi konuşuyordu.

“Benim anneannemin annesi ya da annemin annean-  
nesi... Bia Nine...”

Bu arada adını Bia Nine olarak koymuş oldum. Anne-  
min resmi bana vermesini istiyordum:

“Anne resmi bana ver, resmi bana ver anne, hadi... Çok  
şirin, bebeđe benziyor hadi ver...”

“Olmaz öyle şey kızım, hem sen bu resimle ne yapacak-  
sın? Sen büyük büyükanneniy tanımadın bile...”

“Aslında onun için, onu daha iyi tanımak istiyorum,  
iyice tanıyana dek her yere onunla gitmek istiyorum.  
Okula, sokađa, meydana her gittiđim yere. Hadi anne, ver  
onu bana...”

Annemin sesi biraz sertleşmişti:

“Olmaz, bir tek bu resim var, veremem.”

Öyle yalvarırcasına bakmış olmalıyım ki annem bana  
acıdı:

“Peki. Vermesine veremem, ama istersen okula götür-  
mek için ödünç alabilirsin.”

Elimde resimle hoplaya zıplaya odadan çıkarken an-  
nem arkamdan seslendi:

“Ama dikkat et ha! Resim kirlenmesin ve bükülmesin.  
Sakın ortalarda bırakma... Büyük büyükannenin tek ço-  
cukluk resmi.”

Hemen resmi pantolonumun arka cebine koymayı denedim. Sığmadı. İlk resim cepten büyük olduğu için girmediğini sandım, ama Bia Nine'yi daha iyi tanımaya başlayınca gerçeği anladım: Bia Nine, uzun pantolon, şort filan gibi oyun oynamayı kolaylaştıran giysileri kız çocukların kullanmasını sevmiyordu. Bu giysiler sadece erkekler içinmiş, düşünebiliyor musun? Arada sırada böyle tuhaf fikirleri oluyordu. Ona sorulacak olsa kız çocukları sadece entari, elbise, önlük filan giyebilirlermiş, hem de o dantelli işlemeli olanlarından. Ama bunu çok daha sonra öğrendim. O ilk gün resmin cebime sığmadığını





sanıp elimde tutarak odama gittim. Ninemin pantolon cebi sevmediđi aklımın kenarından bile geçmemiřti. Kendine özgü istekleri ve görüşleri olduđunu bilmiyordum. Benimle yaşamayı arzuladıđını da aklımdan bile geçirmemiřtim.



Bu tanıtım  
kopyası  
Can Çocuk  
okurları için  
özel olarak  
hazırlanmıştır.

 **CAN**  
ÇOCUK

ANA MARIA MACHADO

# içimdeki büyükanne

Bir temizlik gününde, annesinin gösterdiği bir fotoğraf sayesinde tanıştığı büyük büyükannesini, Bia Nine'sini içinde taşıyan küçük bir kız var bu romanda. Kimsenin haberi yok ama ninesiyle yaşıyor İsaabel; onunla konuşuyor, yaşamla ilgili pek çok tercihini tuhaf bulsa da onun öğütlerini dinliyor...

Bununla kalsa iyi! Bir ses daha duyuyor içinde: Daha tiz, daha çocuksu bir ses; torununun kızının sesi!

Bazen iyi anlaşıyor onunla, bazen de kavga ediyor ama sonunda kim olduğunu anlıyor.

Andersen Ödüllü yazar Ana Maria Machado'nun kaleme aldığı *İçimdeki Büyükanne*, farklı kuşaklar arasında bir bağ kurmanın altını çiziyor.



YAŞ	8	9	10	+
-----	---	---	----	---

CAN  
ÇOCUK

cancocuk.com

ISBN:978-975-07-1039-1



9 789750 710391